

De kinderdienst start met een gezamenlijk programma onder begeleiding van de kinderwerkers. Het gezamenlijke thema wordt geïntroduceerd door middel van zingen, een sketch, een filmpje, een Bijbelverhaal, een spel... Vervolgens gaan de kinderen in hun eigen groepen uiteen en wordt het thema op de verschillende niveaus toegespiet.

Aan het eind van de kinderdienst brengen de kinderwerkers de kinderen terug naar hun ouders in de dienst of naar de ontmoetingsruimte.

De leiding

Een kinderwerkteam bestaat uit 2 of meer kinderwerkers (volwassenen) en een aantal ondersteunende kinderwerkers. Het team is samen verantwoordelijk voor het vormgeven van de kinderdienst op de zondagochtend. Samen zorgt het team ervoor dat het kinderwerk een plek is waar de kinderen graag komen. Een aantal zaken zijn dan belangrijk:

- Een team heeft ongeveer één keer per maand kinderdienst
- Het team bereidt de kinderdienst (thuis) samen voor (bv. verhaal, spelletjes, verwerking...)
- Het team is om 9:00 uur aanwezig om samen te bidden en voor te bereiden.
- Tijdens de kinderdienst willen we de kinderen in de nabijheid van God en de Here Jezus brengen
- De teamleden hebben een positieve houding naar de kinderen
- Het team ruimt na de kinderdienst samen op.

Voor ieder teamlid is het mogelijk dat hij/zij zijn talenten naar vermogen inzet en ontwikkelt. Iedereen is anders, zo vullen we elkaar aan. Wil je meedoen in het kinderwerk, neem dan contact op met een van de kinderwerkers.

De regels



Kinderwerk

- Evangeliegemeente Reveil -



Evangeliegemeente Reveil

Punter 44-02 • 8242 GD Lelystad • 0320-218540

info@reveillellystad.nl • www.reveillellystad.nl



Bevlogen voor Jezus • Bewogen met de wereld • Betrokken op Israël

Onze visie

Marcus 9:36-37

"En Hij nam een kind en plaatste dat in hun midden, omarmde het en zeide tot hen: Wie een van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem, die Mij gezonden heeft."

Wij willen de kinderen de plek geven die Jezus hen geeft en ze ontvangen in Zijn naam. De kinderen zijn welkom en zijn deel van de gemeente. Waar wij de kinderen met open armen ontvangen in Zijn naam, mogen we verwachten dat we God ontvangen. We willen in deze verwachting de kinderen in de nabijheid van God brengen door middel van ontmoeting, aanbidding, gebed, Bijbelverhalen, ontspanning. En we verlangen ernaar om hen mede op te voeden in discipelschap.

De kinderen

Onze kindergroep is verdeeld in 4 groepen met hun eigen naam. Met het kinderwerkteam zijn we bij elkaar gekomen om samen te bidden en te vragen of God openbaring wilde geven over welke naam wij mochten geven aan elke groep apart. Met deze namen willen we een proclamatie uitspreken.



Herders - Dit is groep 1-2. Deze kinderen zijn natuurlijk onze kleine schatjes, lammetjes, volgzaam, verlegen, lief, gezellig. Maar wij geloven dat God ze met liefde, blijdschap, vrede en moed dan zullen ze als herders leren wandelen.



Dappere soldaten - Dit is groep 3-4. Dit is het leger van de omgekeerde wereld. Zij zullen moedig opstaan, en vrede brengen. Zij durven op te staan voor wat niet recht is. Zij zullen de Heer loven.



Helden - Dit is groep 5-6. Zij zullen hun hoofd opheffen en hun hulp van de Heer verwachten (Psalm 121). Hun hulp zal van de Heer zijn. Ze zullen moedig en sterk zijn en verschil durven maken!



Jesus Freaks - Dit is Groep 7-8. Zij zullen de wedloop lopen die voor hen ligt. Ze zullen vol voor Jezus gaan. Ze zijn zonen en dochters van God, strijders voor Zijn Koninkrijk en zij zullen in Hem overwinnen. God zal hun een rotsvast vertrouwen geven. Ze zullen standhouden en een lichtend voorbeeld zijn.

De kinderdienst

Kinderen van 0 t/m 3 jaar kunnen om 9:50 naar de crèche gebracht worden. Na de samenkomst kunt u uw kind weer ophalen. Wanneer de dienst uitloopt dan is het de bedoeling dat u uw kind om 12.00 ophaalt.

Kinderen van 4 t/m 12 jaar starten bij hun ouders in de gezamenlijke samenkomst. De dienstleider geeft aan wanneer de kinderen naar voren mogen komen om naar de kinderdienst te gaan. Zij krijgen de zegen mee en gaan vervolgens met de kinderleiding naar hun eigen dienst.